

Velkommen til Mandagsmøder Efteråret 2024

Arrangeret af
Indre Mission i Fjellerup

Indre Mission i Fjellerup er en folkekirkelig forening, som hviler på det evangelisk lutherske grundlag.

Vi er et fællesskab af kristne, som samles omkring sang, forkyndelse, bøn, kaffe og hygge. Vi har besøg af talere fra forskellige sammenhænge.

Vi håber, at alle må føle sig rigtig velkommen uanset tilhørsforhold.

Enhver er hjertelig velkommen!!!

Møderne er som regel den første mandag i måneden kl. 19.00 til ca. 21.00 og de foregår i Fjellerup Missionshus.

Er der ændringer i dette, vil det fremgå af programmet.

De øvrige mandage kl. 19.00 er der bedemøde i Fjellerup Missionshus. Se opslag på tavlen udenfor.

Har man forslag eller spørgsmål, kan de rettes til bestyrelsen for Indre Mission i Fjellerup.

Formand: Alis Rose Stenholt (stenholtx5@gmail.com)	61780861
Sekretær: Bente Hansen (bentekhansen@gmail.com)	25139512
Kasserer: Flemming Kousholt (fl.kousholt@nrdn.dk)	30247679

Bogbord (Grethe Friberg)	21742261
--------------------------	----------

Har man lyst til at give en gave til Fjellerup Indre Mission, kan man benytte følgende kontonummer: **7301-0001080154**
(Husk cpr-nr. hvis du ønsker fradrag)

Program

EFTERÅRET:

31. August (Lørdag)

Rengøring i missionshuset. Vi mødes til rundstykker kl. 9.30 og går derefter til den med rengøring af missionshuset.

2. September 19.00-21.30 (Mandag)

Bibelundervisning ud fra Daniels bog /Ingolf Henock Pedersen

16. September 19.00 (Mandag)

Cafeaften i Vivild Missionshus

3. Oktober kl. 19.00 (Torsdag)

Oktobermøde i Fjellerup kirke og missionshus v/ Jørgen Bækgaard Thomsen

7. Oktober kl. 19.00 (Mandag)

Møde v. Egild Kildeholm Jensen

4. November kl. 19.00 (Mandag)

Møde v. Morten Vartdal

14. November kl. 19.30 (Torsdag)

Efterårsmøde i Ørum v. Kristian Fredsgaard Feldtmose

3. December 17.30 (Tirsdag)

Familieaften med fællesspisning
Tale for børnene v. Steen Palmquist

Til Eftertanke: ved Lars Jensen

I Bibelen kan vi læse beretningen om Jakob, der er på rejse og flugt fra mennesker – og vel også fra Gud. Men da sker der noget, der gør, at Jakob siger: ”Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke!”

Gud er faktisk i vores liv – også når vi er på vores livs rejse, er Gud der. Det gælder også de dage, hvor vi mislykkes. Det er en vidunderlig sandhed: Gud er her – også de steder og tidspunkter i vores liv, hvor vi ikke forventer det, eller når vi har glemt ham. Vi kan også undervejs i vores liv komme til at glemme eller overse, at Gud er os nær. Men Gud kan standse os på ny.

Senere i beretningen bliver det fortalt, at Jakob rejser stenen, som han har anvendt som hovedpude og stiller den op som et monument. Jeg tror, at det var for at have et minde, som kunne hjælpe til med at huske det, som var sket, og at Gud havde sagt til ham: ”Jeg vil ikke svigte dig”!

Vi har også brug for hjælp til at huske, at Gud er i vores liv; at han elsker os og aldrig vil svigte os, og at Jesus er vores Frelser! Derfor er godt at læse i Bibelen, at bede og at være sammen om at lytte til budskabet om Jesus Kristus! For det gælder stadig, at: ”Herren er i sandhed på dette sted...” også i dag, også i dit og mit liv!